

GZU Clublied.

Niemand laat zijn kegelbal alleen
't kegelen dat houdt ons op de been.
'k zal nog wel een poedel gooien
maar misschien een hele mooie
Niemand laat z'n kegelbal alleen

GZU dat is een club van goud
Heel gemengd, dus tussen jong en oud
Links en rechts en langs het kantje
Ieder heeft zijn eigen standje
Zing maar mee, al gaan we in de fout

's Avonds haal je alles uit de kast
Je houdt hem soms een tikkie te lang vast
Loop toch mee tot aan het streepje
Hand natmaken, nee geen zeepje
Ieder gooit zoals het bij hem past

Negentig, dat is ons aller wens
Oefenen, soms laat nog, heel intens
Veel gelachen, fel gestreden
Wordt gevierd, maar ook geleden
Donderdag ben je een ander mens

Concordia, dat is onz' vaste stek
Aan eten-drinken zeker geen gebrek
Wie is nu de grootste stijger?
Geen conditie, dus een hijger
Streepje gooien, niets is dan te gek

Refrein:

Tekst: Henk Phielix 2007